

volg ons via



Kerkdiensten

- 28 maart 2023 Om 19.00 uur Witte Donderdag. Vesperviering in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Voorganger is ds. Marina van der Zwaag. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Zanggroep "Glorify" verleent medewerking aan deze dienst.
- 29 maart 2024 Om 19.30 uur Goede Vrijdagdienst in de Kerk aan de Voorstraat, Nieuw-Vossemeer. Voorganger is ds. Hans de Bie.
- 30 maart 2024 Om 22.00 uur Paasnachtdienst in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Voorganger is ds. Marina van der Zwaag. Zanggroep "Glorify" verleent medewerking aan deze dienst.
- 31 maart 2024 Paaszondag. Om 10.00 uur is er een dienst in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Voorganger ds. Marina van der Zwaag.
Om 10.00 uur is er een dienst in de Kerk aan de Voorstraat, Nieuw-Vossemeer. Voorganger is ds. Hans de Bie.
- 7 april 2024 Om 10.00 uur is er een dienst in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Voorganger ds. Henk van het Maalpad.
- 14 april 2024 Om 10.00 uur dienst in de Kerk aan de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. Voorganger is ds. Hans de Bie.
- 21 april 2024 Om 10.00 uur is er dienst in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Voorganger is de heer M. van de Veer uit Zierikzee.

Bus- en/of taxivervoer

Wilt u voor het gaan naar de kerkdiensten gebruik maken van taxivervoer, dan kunt u het beste contact opnemen met de heer **Gerrit Hardeman**. Tot zaterdagavond 20.00 uur via tel. 0164-683948 of mobiel 06 154 007 53. De heer Gerrit Hardeman zorgt ervoor dat de taxidienst wordt ingeschakeld.

Voorbede

U kunt uw verzoek om voorbeden doorgeven aan ds. M. van der Zwaag-de Haan. Graag voor zaterdag 18.00 uur. U kunt haar bereiken via tel.nr 06 23697249 of via e-mail: m.zwaaghaan@hetnet.nl. Wanneer u geen gehoor krijgt en niet teruggebeld wordt, of geen reactie krijgt op uw mail, kunt u Plonie van Ooijen benaderen: 06 12911495, plonievanooijen@msn.com.

Inhoud

Op pagina 1 alle informatie over de kerkdiensten van Witte Donderdag t/m 21 april 2024. Op pagina 2 *Pasen; hoop op leven en een nieuw begin* van onze predikant en op pagina 3 een linkje naar **de paasboodschap** van ds. de Reuver om u te inspireren. Ook pagina 3 de uitnodiging om vanavond samen **The Passion** te kijken en **Open Kerk**. Informatie over de **paasdoosje** op pagina 4 informatie over de restauratie van het Timpe-orgel en op pagina 5 de plannen mbt het **interieur** van de Sint-Martinuskerk. Ook op pagina 5 de uitnodiging voor de **ringbijeekoms**, de laatste oproep om mee te doen aan de **Geraniumactie** en de allerlaatste oproep om nog een kaartje te kopen voor de voorstelling van **Bas Ragas** op 24 april. Tenslotte op pagina 6 **inloopochtend** en informatie over een **concert** op 7 april a.s. in de Sint-Martinuskerk.

Predikant

Pasen; hoop op leven en een nieuw begin.

Bij het graf van Jezus zei de engel tot de vrouwen: Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft, Matteüs 28:1-10.

Bovenstaande woorden zijn hoopgevend. Hoe hard hebben we dat nodig, nu het er zo somber uitziet in de wereld, en misschien ook in ons eigen leven. Op mondiaal niveau woeden op verschillende plekken oorlogen, en we vrezen zelf erbij betrokken te raken. Maar ook de grote milieuproblemen en de verharding in de maatschappij raken ons. Wat die verharding betreft las ik in de krant dat dat te maken heeft met taal. Als we het niet met elkaar eens zijn kunnen we daarover discussiëren, nadat we goed naar de standpunten van de ander hebben geluisterd. Tegenwoordig wordt vaak oorlogstaal gebruikt. Mensen die een andere mening zijn toegedaan worden als vijanden gezien, die bestreden moeten worden. Met die oorlogstaal kun je gemakkelijk geweld rechtvaardigen. Het is om angstig van te worden. Maar angst is een slecht raadgever. Ik wens iedereen daarom geloof, hoop en liefde toe. En vertrouwen op de Heer van de Kerk. Angst past niet in dat rijtje thuis. Dat heeft alles met Pasen te maken. Een nieuw begin tegemoet gaan, zonder angst.

Onderstaand verhaal van Toon Tellegen werkt bij mij als balsem voor de ziel. Zoals de engel tegen de vrouwen bij het graf zei "Wees niet bang" zo zegt het lieveheersbeestje dat tegen de rups.

Van de rups en de vlinder

Er zat een rups langs de weg. En hij zat heel erg stil. Hij zei niemand gedag. Zo kenden de dieren hem helemaal niet. Normaal was rups altijd degene die HALLO schreeuwde nog voordat je hem had gezien. Hé wat is er rups, zei sprinkhaan, HÉ WAT IS ER, riep hij, GEEF EENS ANTWOORD! Maar rups bleef zitten, stil, en zei nog steeds niks. Kun je niet opstaan rups, zei mier. Wacht maar, ik help je wel even. En hij stak

zijn handen onder rups zijn armen en hees hem overeind. Maar op zijn eigen benen staan, dat deed rups niet. Mier liet hem maar weer zakken, en zo zat hij daar weer stil, en zei niks, die rups. Ook het duwen van de tor, en het kietelen van de meikever, en het blazen van de krekkel, en het smeken van de bij, en het spugen van de vlieg, en het schelden van de duizendpoot, hielp helemaal niks. Toen kwam het lieveheersbeestje voorbij. Eerst keek hij maar eens goed. Hij zei niks en hij deed niks. Hij ging alleen maar zitten. Naast rups. Langs de weg. Zo zat hij daar een dag. En een nacht. En nog een dag. En na drie dagen hoorde hij zachtjes kraken. Dat was de rups... die open ging. Aha, zei het lieveheersbeestje. Ik wist wel dat je het in je had. Toe maar... wees niet bang. En in het licht van de eerste zonnestrallen sloeg de vlinder zijn vleugels uit.

Ds. Marina van der Zwaag

Inspiratie

Paasboodschap ds. de Reuver

We kunnen zo vastzitten in ons verdriet en het donker van deze wereld, dat de boodschap van Pasen té mooi klinkt om waar te zijn. Maria van Magdala ervaart dat aan den lijve. Luister naar zijn boodschap:

<https://protestantsekerk.nl/>

Samen *The Passion* kijken in de Sint-Martinuskerk



A.s. donderdag wordt *The Passion* weer live uitgezonden op tv. Deze avond is de Sint-Martinuskerk open om samen met belangstellenden *The Passion* te kijken.

The Passion is de muzikale paasvertelling voor iedereen. Jezus' verhaal van geloof, hoop en liefde inspireert ons om het goede te doen en naast elkaar te staan. *The Passion* brengt het verhaal van Jezus leven en sterven heel dichtbij.

Iedereen nodigen we van harte uit om samen naar *The Passion* te kijken en die samen te ervaren.

Aanvang 20.30 uur. De deur gaat 20.15 uur open. Na afloop is er gelegenheid om samen na te praten.

Alle belangstellenden van harte welkom!

Open Kerk



Zaterdag 6 april is onze Martinuskerk weer open van 11.00 -14.00 uur. Er zijn dan de gebruikelijke activiteiten, zoals elkaar ontmoeten en gezellig koffie-en theedrinken.

Deze zaterdag is er nog een speciale activiteit:

Vandaag verzorgt **Ensemble 'Serenado'** 2 optredens tussen 11.00 en 13.00 uur. Iedereen van harte welkom!

Ontdek het veelzijdige ensemble bestaande uit een ervaren violiste, een bekwame pianist/orgeliste en

een getalenteerde sopraan, dat een breed scala aan muzikale meesterwerken ten gehore brengt. Het ensemble presenteert een divers repertoire, gaande van tijdloze klassieke werken tot de weelderige klanken van opera, operette en musicals. Marjan van Nieuwenhuijzen-Fase op viool, Margreet van Maanen-Pals als sopraan en Toni Raats op piano of orgel vormen een team van professionals met uitgebreide ervaring in de muziekwereld. Wat hen verenigt, is niet alleen hun vakmanschap, maar ook hun diepe liefde voor muziek en het genoegen om samen te musiceren, waarbij ze het publiek boeien en ontroeren.

Ook willen we vast uw aandacht vragen voor de plantjes- en stekjesmark bij de Open Kerk op zaterdag 4 mei. Zoals de vorige keren, kunnen er plantjes en stekjes gebracht worden, voor de verkoop, vanaf 10.00 uur zijn de plantjes welkom! We hopen veel plantjes te mogen verkopen!

Werkgroep Open Kerk.

ZWO



Op Paasmorgen 31 maart kunt u de spaardoosjes inleveren.

De opbrengst hiervan is, evenals de collecte van vandaag, voor Colombia. Kansarme jongeren, die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende

kookschool.

Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks, niet alleen als kok maar ook als receptionist, ober of achter de bar. En wie een eigen bedrijf wil starten, krijgt een mentor uit de horecasector. De totale opleidingsduur varieert van 3 tot 7 maanden en wordt afgesloten met een erkend diploma.

Een geslaagde leerling Anderson zegt: "Ik woon met mijn familie op een afgelegen boerderij in het noorden van Colombia. We hebben ons huis zelf gebouwd van leem, bamboe en cactus. Ik hoor bij de Wayúu-gemeenschap. Wij zijn de oorspronkelijke inwoners. Wij houden dieren en weven onze eigen stoffen. Maar tekort aan drinkwater en slechte wegen maken het leven hier niet makkelijk. Ik moest twee maanden twee uur heen en weer fietsen om een koksopleiding te volgen. Ik heb goede maaltijden leren bereiden. Handig voor mijn familie en buurkinderen, maar ik wil natuurlijk meer: mijn ambitie is om een eigen restaurant te starten en werk te bieden aan Wayúu-jongeren."

Namens de ZWO, Bas den Hollander.

Van de kerkrentmeesters



Timpe-orgel

De renovatie van het Timpe-orgel verloopt voorspoedig. De orgelbouwer is bezig om de pijpen in het front te herstellen en weer mooi glanzend te maken. De steiger die hiervoor nodig is blijft nog even staan, maar zal zo snel mogelijk weer weggehaald worden. De werkzaamheden zullen nog enkele maanden duren, aangezien de renovatie veel handwerk en vakmanschap vereist, maar dan hebben we weer een

prachtig klinkend orgel!

Interieur

Voor de apparatuur voor het uitzenden van de diensten, de geluids- en andere apparatuur zijn voor



zowel Nieuw-Vossemeer als Halsteren antieke rolluikbureaus op de kop getikt, passend bij het interieur van onze monumentale kerken. Met de nodige aanpassingen en na een opknopbeurt kan alles hier netjes in ondergebracht worden en veilig worden afgesloten.



Verder is een kleine commissie gestart voor de inrichting van de Martinuskerk en

heeft daarvoor recent de Kerkenbeurs bezocht om zich te oriënteren op nieuw zitmeubilair.

Verder moet het houtwerk van de toegangsdeuren en de preekstoel nodig opnieuw in de was gezet

worden. Ook de avondmaalstafel en andere tafels worden onder handen genomen. Hiervoor zoeken we nog helpende handen! Aanmelden bij een van de koster.

Niet alles kan tegelijk, maar ook het interieur van de kerk in Nieuw-Vossemeer en van de Baak zal de komende tijd aandacht krijgen.

Ringbijeenkomst Protestantse Gemeenten West-Brabant

De Protestantse Gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergse organiseren een ringbijeenkomst over het thema 'Armoede'. Tijdens deze bijeenkomst willen we diaconieën de gelegenheid bieden informatie en ervaringen over lokale diaconale initiatieven te delen met ambtsdragers en andere gemeenteleden en elkaar daarbij te inspireren. De bijeenkomst zal plaatsvinden op 9 april 2024 vanaf 19.30 uur in de Protestantse kerk in Steenbergse (Kerkplein 7).

Meer informatie vindt u op onze website www.pghnv.nl of in Rond de Kerken van 28 maart a.s.

Geraniumactie 2024



Ook dit jaar organiseren we weer een verkoop van geraniums waarvan de opbrengst bestemd is voor onze gemeente. Bestelbonnen liggen in de kerk en kunt u ook vinden op onze website www.pghnv.nl. Bestellingen kunnen tot 29 april 2024 worden geplaatst bij de

heer Gerard Boekestijn, tel nr. 0164-685 605 of via e-mail: gboekestijn@hetnet.nl.

De geraniums kosten €1,75 per stuk en kunnen op 4 mei tussen 10.00 en 12.00 uur worden opgehaald bij de fam. Boekestijn.

Bastiaan Ragas speelt voorstelling 'In Gods naam'



Op woensdag **24 april 2024** speelt acteur en zanger Bastiaan Ragas zijn voorstelling 'In Gods naam' in **Theater De Maagd**, Bergen op Zoom. Aanvang 20.00 uur. Deze voorstelling wordt door 6 gemeenten uit onze regio georganiseerd in samenwerking met Nachtzon Media. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Er zijn nog kaartjes beschikbaar!!! U kunt nog voor een gereduceerd tarief naar de voorstelling.

Meer informatie: <https://petrus.protestantsekerk.nl/nieuws/theatervoorstelling-in-gods-naam> of <https://www.theater.nl/in-gods-naam-bastiaan-ragas/>

Inloopochtend



Elke 3^e woensdag van de maand is er inloopochtend in De Baak dus op 17 april 2024. U bent van harte welkom voor een gesprekje, kopje koffie of thee. Van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Wat we verder nog willen delen:

- ***Concert in de Sint-Martinuskerk te Halsteren***

Zaterdag 7 april 2024 om 16.00 uur. Dit concert is in samenwerking met 'Heart for Ukraïne en Hét Concertkoor (wat overigens nu niet meezingt). Dit concert heeft mede als doel de Oekraïners een hart onder de riem te steken. De solisten komen bijna allemaal uit Oekraïne en wonen deels in Bergen op Zoom. Het programma bestaat uit werken van Bach, Händel, Vivaldi, Haydn, Dvorak, Mendelsohn, Francini en Alsmazyan. De solisten zijn Yuliia Postavnicha, mezzosopraan, Alla Kim, viool. Yurii Shundyak, viool, Nataliia Lozova, altviool en Volodymyr Fedorov, cello. Meer informatie www.hetconcertkoor.nl, ook over het diner-arrangement na afloop, i.s.m restaurant 1633.

Wilt u reageren op deze gemeentebrief? Mail s.v.p. naar Janneke KleinJan
jckleinjan@gmail.com of naar Gea Ros gearos@home.nl

U kunt u [hier](#) aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief